

Workshop hos Marianne.

Skrevet 20 oktober 2009

"Søg og du skal finde..." er et ordsprog taget ud af biblen, som vi alle har hørt eller læst på et eller andet tidspunkt i vores liv. I mit tilfælde har jeg gennem flere år søgt efter mit kald, som menneske, og som det jeg brænder for at arbejde med. Igennem lang tid har jeg bedt universet, at få vist hvad dette er og hvilke blokeringer der stod i vejen for dette. Det sku vise sig at jeg måtte gå en hård og stenet vej for at modtage netop det jeg søgte efter.

Jeg er et menneske, der altid har fulgt mit hjerte og min intuition eller mavefølelser, om man vil. Det kan på andre virke som, at jeg er spontan og impulsiv. Men det er langt fra sandheden. Jeg er meget tænkende og velovervejet i mine handlinger.

Min historie begynder med en krise i mit liv, som så mange andre mennesker før mig, har oplevet. Jeg blev rådet på det kraftigste af min læge at søge psykolog. Her vidste jeg godt at jeg ikke ville tage imod hendes råd, for jeg var helt sikker på at jeg skulle en anden vej. I stedet valgte jeg at deltage i alle 3 workshops hos Marianne (Armedon Glory), da jeg var sikker på at jeg ville nå meget længere i min egen vækst og udvikling som menneske gennem de emner der var for hver workshop. Jeg har i skrivende stund, deltaget på de første 2.

Den første workshop "Tilgiv og få fred", skulle vise sig, at få prikket hul på problemerne for alvor. Det var hårdt og jeg gik en svær tid i møde. Jeg vidste at det var vigtigt at jeg accepterede alle de følelser og smerter der kom, da det tager længere tid, hvis man modarbejder det der kommer op til overfladen. De 3 uger efter workshoppen gennemlevede jeg sorg, smerte, skuffelser, svigt og alt hvad vi mennesker ellers har af den slags bagage. Det skal lige siges, at på trods af alt dette, så var jeg ikke på noget tidspunkt overladt til mig selv. Jeg havde både støtte og kærlighed fra mine omgivelser og udover dette skrev jeg lange mails til Marianne, da hun gerne ville følge mig. At der er en livline er en stor trøst, når man føler sig længere nede end luven på gulvtæppet. En anden vigtig ting i den forbindelse, fandt jeg ud af, var at sætte ord på ens tanker og det der skete i mit indre. Det var virkelig en følelsesmæssig og mental udrensning, men sikke en forløsning. Jeg fik tilgivet og jeg har fået dyb fred i mit indre. Væk er al angst, manglende tillid til livet og manglende tro på mig selv.

Den anden workshop "Giv slip og bliv fri", var en øjenåbner for mig. Jeg havde fået ryddet grundigt op i alt det gamle og givet slip og er nu ikke længere tynget af fortiden. Hvad jeg ikke var klar over var, at jeg besidder den gave det er, at have clairvoyante evner. Det blev vist mig da jeg blev sat overfor et menneske jeg kun lige havde mødt for første gang og som jeg kun kendte fornavnet på. Der blev stillet spørgsmål, som jeg, viste det sig, gav meget præcise svar på. Det var overvældende og stort. Jeg er nu klar over at jeg har adgang til et helt fantastisk værktøj og det hænger rigtig godt sammen med min videre vej her i livet. Jeg kan nu se meget klart hvad jeg gerne vil beskæftige mig med fremover og kan nu forfølge min drøm, hvilket jeg allerede er begyndt på.

Konklusionen er, at det var rigtig af mig at følge min intuition. Jeg ved jo godt, at den aldrig tager fejl, men at se hvordan livet udfolder sig og udvider sig, når jeg gør det, har styrket min tillid til at livet er let og fuld af glæde og kærlighed. Jeg

kan virkelig sige at jeg er lykkelig. Lykkelig bare fordi jeg er mig og fordi jeg lever og for den utrolig spændende rejse mit liv er. Jeg kan kun sige at jeg glæder mig meget til den tredje workshop. Jeg har fået en masse værktøjer og ved nu præcis hvilken vej jeg skal. Jeg ved ikke endnu hvor min rejse bringer mig hen, men det er jo netop det, der er så spændende. Jeg har fuld tillid til, at jeg har mange rigtig gode og fantastiske oplevelser foran mig. Jeg nyder min påbegyndte rejse hver dag. Nogle dage sker der en masse og andre dage nyder jeg bare at være og reflektere.

Jeg oplever en stor kærlighed, varme og glæde sammen med de andre deltagere. Jeg henter rigtig meget inspiration og vejledning igennem det de andre kommer med og de emner vi taler om. Og så skal jeg også lige sige at Marianne er helt fantastisk til at guide os alle igennem de ting vi går og tumler med. Her bliver der grinet og grædt, mens vi har hovedet oppe i skyerne og fødderne solidt plantet på jorden. Spiritualiteten for frit løb, samtidig med at vi forholder os realistiske til livet. Det er en rigtig god kombination, hvor man hele tiden har sig selv med.

Anne-Marie